

De Kiemkamp Krant

Zaterdag 13 t/m zaterdag 20 augustus 2016 | zesendertigste jaargang

Ongeloof in Oisterwijk



Pag. 2

The arrival

Heukelom | Zaterdag 13 augustus 2016

De busreis duurde ons wat te lang, wij hadden als corveegroepje zijnde de busreis wel wat korter verwacht. De Efteling route stond niet op de planning en die is toch echt wat korter dan de route via Tilburg. Bij aankomst stond 't Hoefke er weer mooi bij. Althans, het was work in progress. Na een uur konden we erin. Zoals vanouds stonden wij, de heren, weer eens alles uit te laden en stonden de dames niks te doen en mooi te wezen. Na het uitladen moesten we verzamelen op het veld, hier werden de jaarlijkse terugkomende regels uitgelegd, werd de leiding voorgesteld en werden we ingedeeld in groepjes + onze altijd superieure leiding. Na wat teambuilding spellen mochten we naar dorp om voor 2 dagen inkopen te doen. De EMTE draaide weer eens een top omzet dankzij onze 4-jaarlijkse terugkomst in het prachtige, mooie rustige dorpje wat ze Heukelom noemen.

Het moment was daar, de Olympische Spelen van Kiemkamp, de gouden plak, het moment waar de Usian Bolt en Daphne Schippers van 's-Gravenzande uitblinken, het rennen en uitzoeken van de kamers. Na wat nuttige tips en aanwijzingen van Google Maps Niek werd er gerend alsof er geen morgen meer bestond.

Later in de middag hadden we sportdag. Daar hebben we een aantal hele leuke activiteiten gedaan. Er werd ons verteld dat hier een winnaar uit zou komen waardoor we ons best gingen doen. Dit bleek niet zo te zijn, dank je wel Niek en Jasper. Maarja, zoals de oude Haiwanen altijd zeggen: "Meedoen is belangrijker dan winnen".

Na overheerlijke pannenkoeken gebakken met liefde, met de puurste streekproducten uit ons mooie Westland, gingen we 'Kwallenballen'. Het spel begon leuk, we moesten met een bal in het vak van de tegenstanders komen. Dit, zonder getikt te worden. Voor een half uur was het erg geslaagd. Daarna, was het een slagveld. Een gemiddelde schuur en schaafwond was er niks bij. Er werden zandzakken ingezet ipv ballen en het tikken verruilde zich voor duwen, trekken en tackelen. Kortom, het was super dik.

Alsof we nog niet genoeg hadden geleden werden we na een leerzame avondafsluiting en enigszins stil journaal, gedropt. Een spottroping. We werden gedropt in de omgeving en konden onderweg gespot worden door de scooterboys. De groep van Lien en Koen hebben dit gewonnen, vanzelfsprekend. Andere groepen liepen na anderhalf uur lopen terug naar de plek waar ze gedropt waren... dus. Een super dikke dag! Groetjes, Yaniek, Rick, Tom en Noah.



Op safari

Heukelom en omstreken | Zondag 14 augustus 2016

De zondagochtend, meestal thuis doorbrenghend in bed. Maar... 08:00 uur de wekker, waarna we onze roes uit konden slapen bij de kerkdienst. Sonja onze scheikunde koningin die ons letterlijk omver blies met haar kennis en kunde vertelde een verhaal over haar leven. Een soort biografie uitgelegd mbv 3 bekers vol met chemische stoffen. Afijn, de clou van het verhaal was dat je mét God kan leven, dus niet voor onder tussen achter of boven. Na de lunch werden we klaargestoomd voor de reis van ons leven. Onze paspoorten werden gepakt, fietsbanden opgepompt, banden geplakt, navigatie ingesteld en snoep bij een geraapt. De safari ging van start. Om goed op safari te kunnen gaan, moesten onze zintuigen geprikkeld worden dmv stropertje (lees schatbewakertje). Na het terugduwen van de uit de kom geschoten armen, gingen we dan echt op safari. Op naar de Big 5 die we onderweg moesten spotten.

De fietstocht bestond uit 10 posten waarmee letters verzameld konden worden aan de hand van opdrachten. Dit verschilde van puzzelen met een veel te korte deadline tot als Max Verstappen op een skelter door de jungle crossen.

Even tussendoor; dikke dikke dikke pluim voor de kooksters. Voor een safaritocht was de 'chicken tonight' erg voedzaam en lekker. Levend stratego, elk jaar weer een titanenstrijd. Hele jungles worden gekapt om dit spel te winnen. De roem is voor eeuwig en de wraak is zoet. We gedroegen ons als beesten, maar dit waren we ook. Het was een variant op de OudHollandse klassieker die ons bekend is. Ipv soldaten, generaals en maarschalken, hadden we olifanten, zeearenden en hyena's etc. Een leuke variant, chapeau.

Eindelijk, na een lange dag én nacht kwam die dan daar: de dikso! (+nachtzoenen) Dames, bedankt voor het tuiten, stiften en lipglossen van jullie lippen.

Groetjes Yvan, Herodi, Maikel en Sjoerd.

Volg jij ons al?

Alle foto's en nieuwtjes vind je op:

 /Kiemkamp



Je fietst je rot, je slaapt haast niet, je stem verrot, het hindert niet, de stemming is er altijd kids en da's niet voor niks!

Het mysterie van 'De goudkeeltjes'

Oisterwijk | Maandag 15
augustus 2016

Vandaag was CSI-dag, waarop we klaargestoomd werden als echte detectives. Om kwart over acht werden we gewekt en om half negen moesten we klaarstaan in sportkleding op het sportveld. Op commando van het fluitje van de hoofdagenten, moesten we rondjes rennen om het veld en ons opdrukken. Op die manier werd de agent in ons naar boven gehaald.

Na het ontbijt, hebben we verschillende spellen gedaan die onderdeel waren van de zware politietraining. Onze krachten werden getest en onze zintuigen werden gekrikkeld. Van blindemantje tot bukschieten en van boomstamwerpen tot armpje drukken, alles werd uit de kast gehaald om ons voor te bereiden voor het echte werk.

Na de lunch zijn we op de fiets gestapt naar Oisterwijk. Er was een brute moord gepleegd in het centrum van het dorp. De zanger van de bekende dorpsband 'De goudkeeltjes' was op gruwelijke wijze om het leven gekomen, omdat hij was geslagen met een bezem. Als echte detectives zijn wij op onderzoek uit gegaan. We moesten onderzoeken wie de moord gepleegd had. We hebben verschillende verdachten in het centrum van het dorpje ondervraagd om erachter te komen wie de dader was. We konden extra aanwijzingen verdienen om het mysterie op te lossen door opdrachten uit te voeren bij de zogenoemde tikkers die ook in het dorp rondliepen.

Vervolgens kregen we nog de tijd om te gaan shoppen in het dorp. 's Avonds aten we overheerlijke snijbonen met aardappelen, die de vorige avond laat op liefdevolle wijze waren geschild door Anouk en Sanne.

Na het diner zijn we naar het bos gegaan voor een spel. In het bos waren verschillende eilanden. Je moest van eiland naar eiland varen, maar wel via de juiste weg. Als je de verkeerde vaarroute nam, moest je weer terug naar start. Sven Beekenkamp was de koning van de zee, want hij was als eerste via de juiste route bij het laatste eiland aangekomen!

Toen we weer bij het kamphuis waren aangekomen, mochten we douchen en ons klaarmaken voor een spetterende dikso! Nadat we al onze danskunsten hebben laten zien, was het tijd voor de avondafsluiting en het journaal. Dit keer waren Daan en Gijs van Dijk de Sjaak. Toen brak om 00.00 uur de dag aan waarop onze Maurice jarig was! We hebben hard gezongen voor hem en daarna was het tijd om ons klaar te maken voor de nacht. De maandag is snel voorbij gegaan, het was alweer tijd voor de nachtzoenen. Dit keer was het nachtzoenen geven bij de meiden. Bedankt voor de gezelligheid!

Groetjes, Siebe, Nick, Puck en Koen.



Wist je dat we ook op Instagram te vinden zijn?!



@kiemkamp

Vieze dag

Heukelom | Dinsdag 16 augustus 2016

We begonnen met het ontbijt en vervolgens gingen we corvee doen. Na de grote schoonmaak gingen we Sminken, Brood bakken en Graffiti spuiten.

Toen zijn we naar het bos gegaan en hebben we het volgende spel gedaan: Het was een parcours van verschillende spellen/onderdelen en kwam neer op een estafette race waarbij je in 1 keer alle onderdelen moest afleggen. Spellen waaronder: Banden stapelen, Zaklopen, Trouwbrug klimmen, Tijgeren, Skippyballen en touwtje spingen. De grote winnaar was Kris, die uiteindelijk de snelste tijd neerzette. Eenmaal terug aangekomen bij het kamphuis gingen we lunchen. Dit was geen normale lunch, maar een lunch zonder fatsoen. Een lunch waarbij je handen als bestek als bestek mocht gebruiken, omdat het de vieze dag was!! Er werd chips, boter, beleg uit beker en boterhammen gegeten.

En daarna maakten we ons klaar voor de middagspellen bij het kamphuis. Spellen zoals puzzelstukken zoeken, modderen in een modderbak, Taarten gooien, modderbal, eieren gooien, Scheerschuimtwister, proeven en het hoogtepunt was de legendarische Buikschiifbaan. Ed en Tom waren de absolute koningen! Na deze spellen werden we getraakteerd op een heerlijke hamburger. Daarna was iedereen om of naar het dorp te gaan of lekker slapen/chillen.

Om 18:30 gingen we eten en helaas had niet iedereen het tijdstip onthouden om te eten. Er waren er een paar te laat. Als straf moesten ze alles afwassen. Om het eten moeilijk te maken werden de handen bij elkaar getierapt. We hebben overheerlijke macaroni op. 's Avonds hadden we de huifkartocht, waarbij we een rondje gemaakt hebben door de omgeving. Met een beetje muziek en meelallen maak je een aardige sfeer. Het was erg leuk!

Eenmaal terug bij het kamp, werden we onthaald met een kampvuur. Hier zijn we gezellig omheen gaan zitten en met een heerlijk muziekje op de achtergrond zijn we lekker brood en marsmallows gaan bakken.

Het journaal kwam erna en toen hebben we de wist-u-datjes gedaan. Uitzending gemist ging over Herman Den Blijker bij Marius. Daar ging Herman eten en dat was niet te vreten. Hierna hadden we de avondafsluiting door de leiding van de dag:

Leander en Lieneke.

Het verhaal ging over Nick die geen ledematen heeft en toch de boodschap had. Als je valt, kan je hoe dan ook opstaan. Als je maar wil.

Het was leuke dag!



Pirates of the Caribbean

Oisterwijk | Woensdag 17 augustus 2016

Na een onrustige nacht, brak opnieuw de morgen aan. Iedereen stond natuurlijk fris en fruitig op. We werden wakker om kwart over acht en moesten om half negen klaarstaan in zwemkleding. Na het reguliere ontbijt, konden we weer beginnen met het o zo leuke corvee. Vandaag was groot corvee, en dat betekent dat alles zo schoon en fris moet zijn als op de zaterdag van vertrek.

Na het corvee moest iedereen snel zijn tas inpakken om te vertrekken naar het Zwembad. We gingen naar de Staalbergven, een recreatiegebied dat ook beschikt over een zwembad. We werden op de proef gesteld als piraten. Van puzzels oplossen tot spartelend door het water en van codes kraken tot varen in een reusachtig piratenschip.

Na de spellen hadden we even vrije tijd, daarna gingen we lunchen. We kregen het welbekende broodje gezond van het enige echte kiemkamp. Na de lunch hadden we nog extra vrije tijd om te genieten van het zonnetje en elkaar. Om vier uur hadden we de mogelijkheid om naar het dorp te gaan. Daarna hebben we onze culinaire skills laten zien, we hebben met z'n allen gebarbecued, maar... Tijdens het eten, merkten we dat er een gespannen sfeer ontstond tussen de leiding. Dat was te zien aan de gespannen en bedroefde gezichten die tevoorschijn kwamen na een aantal telefoontjes. Ook viel op dat er tijdens het eten een aantal auto's vertrokken. Wat zou er aan de hand zijn?? Waar gingen die auto's heen?? We kwamen erachter dat Edward, van onze leiding vermist was. Hij ging in z'n eentje een spel uitzetten in het bos, maar is daarna niet meer teruggekomen. Ook nam hij zijn telefoon niet op. Waar zou hij kunnen zijn??

Om kwart over negen moesten we verzamelen om het reflectorenspeel te spelen in het bos. We liepen in groepjes een tocht door het bos, de route die we moesten lopen konden we herkennen aan een aantal reflectoren. Tijdens de tocht kwamen we verschillende figuren tegen die onze zintuigen prikkelden. We kwamen een agent tegen die ons vertelde dat de politie een onderzoek deed in het bos vanwege een vermissingszaak. We zagen een tas van kamp liggen in het water, net voordat we de agent tegenkwamen. Zou Ed zijn verdronken?? Toen we een stukje verder liepen, hoorden we een hoop geschreeuw! Ed bleek gevangen genomen te zijn door twee leden van een Russische maffiabende. Gelukkig kwam er kort nadat we Ed en de maffialeden gespot hadden nog een politieagent die Ed bevrijdde uit de handen van de maffialeden. Gelukkig konden we Ed weer meenemen naar het kamphuis!

Om de dag af te sluiten, hadden we nog een swingende disco in het dagverblijf. Tijdens de disco hebben we nog stoelendans gedaan. Vervolgens hadden we de avondafsluiting en zijn we lekker onder de wol gekropen.

Groetjes, Mels, Gijs, Lynn en Thijs



Wij willen alle sponsors bedanken voor het mede mogelijk maken van deze geweldige week!



Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar en wil je iets unieks beleven?



Ga dan mee op Kiemkamp! Wij bezorgen je een onwijs gave week vol met sport, plezier, lol, weinig slaap, een centraal thema en heel veel gezelligheid!

Iedere dag staat in het teken van een ander thema. Nergens anders zul je zulke leuke en originele dagprogramma's aflopen!

Twijfel niet langer en zeg JA tegen Kiemkamp, want dit mag je niet missen.

**Kiemkamp 2017
12 t/m 19 augustus
Nijkerk**

Houd de facebookpagina in de gaten voor de inschrijfdata!



Can you escape?

Heukelom | Donderdag 18 augustus 2016

Het thema van vandaag was How can you escape. De leiding van de dag was Koen en Ed.

Na een heerlijk ontbijt maakten we ons klaar voor het ochtendprogramma. Het ochtendprogramma hield in dat er spellen waren en met die antwoorden moest je een code zien te ontrafelen. Zoals Bustrekken, Woordzoeker, kluisopenen. Dit was erg leuk. Ook omdat het vandaag ook weer erg lekker weer was.

Toen gingen we richting de middag. Maar we begonnen met een heerlijk lunch met Soep en worstjes.

Na de lunch gingen we naar het Bos aan het water. Hierbij moest je de rest van de cijfercombinatie ook zien te achterhalen. De spellen waren onder andere: Ballonnen schieten, bootje varen, BN's spotten, Pauze en ballen gooien in een emmer. We hebben het erg naar ons zin gehad.

Na terugkomst moest iedereen proberen de kluis te openen met hun eigen groep. Hierin zaten spullen voor het avondprogramma. Het laatste gedeelte van de middag mocht je iets voor jezelf gaan doen. Sommige gingen het dorp en sommige gingen naar McDonalds (Anouk) en sommige bleven hier op het kamp. Maar vanwege het mooie weer was dat zeker geen straf.

Bij het avondeten aten we Bloemkool met een heerlijke saus met een lekkere hamburger.

Na het eten zijn we weer naar het bos gegaan om het laatste spel te spelen. In de kluis lagen namelijk rode neuzen. De bedoeling was om de clown te bevrijden die in een afgezet gebied stond en bij elke inbreker (kinderen) die binnen de zone wist te komen mocht een ballon lek prikken. Als alle ballonnen kapot waren hadden we de clown bevrijd. Dit is gelukt!!

Verloren van de leiding. Dat voelt altijd goed.

Na het spel liepen we terug voor het laatste onderdeel van de dag. De spetterende Disco!

Vervolgens hadden we het journaal waarbij dit keer Aaron werd belicht. Via uitzending gemist werd MindFuck opgestart.

Hierbij ging ED langs bij Aaron om de boel te verkennen, toen hij er zelf niet was natuurlijk. Hij liet toen de klompjes die hij had liggen verdwijnen en deze klompjes lagen vervolgens onder zijn stoel hier in Heukelom.

De Avondafsluiting ging over Daniel in de Leeuwenkuil. De strekking was dat als je ergens voor wil gaan, dat je je door niets of niemand moet laten tegenhouden.

Nachtzoentjes was bij de Jongens. Het was een rustige nacht!

Mystery day

Oisterwijk | Vrijdag 19 augustus 2016

Vandaag werden we om acht uur gewekt. Om half negen hebben we ontbeten. Na het ontbijt hadden we corvee en daarna begonnen we aan een aantal spelletjes. Van Olifantenvoetbal tot Hungy Hippo en van Angry Birds tot het bouwen van een Mario Kart.

Nadat alle groepen alle spellen gespeeld hadden, hadden we een eindspel. Op het veld was een parcours uitgezet dat sprekend leek op de kartbaan van Mario en Luigi. We stapten in onze zelfgebouwde karts en raceten tegen elkaar.

Onderweg hadden we verschillende obstakels die we moesten ontwijken: bankjes, autobanden, zwembadjes. Ook moest je zorgen dat je de waterballonnen die onderweg gegooid werden ontweek.

Na dit spel hebben we gelunched en na de lunch hebben we levensgroot monopoly gespeeld. Voor dit spel zijn we met de fiets naar Oisterwijk gegaan. Joost en Lilian, de leiding van de dag, hadden hun eigen versie gemaakt: je kon hotspots kopen die te vinden zijn in Oisterwijk. Team paars was het winnende team en had twee straten compleet en nog een losse hotspot van de hoogste straat.

Na dit spel kregen we nog vrije tijd. Als je wilde mocht je naar het dorp. In deze tijd maakten we ons klaar voor het gala. Alle blousjes waren gestreken, de haartjes gephoned en alle dames in de make-up gezet. Toen was het tijd om te verschijnen aan alle paparazzi en de fotocamera's om dit ultieme moment vast te leggen.

De sfeer tijdens de disco was goed, al was het voor sommigen onder ons moeilijk om wakker te blijven. Er waren verschillende BN'ers op bezoek deze avond die wij moesten raden. We mochten ze niet zien, we mochten alleen gesloten vragen stellen. We onder andere hebben kennis gemaakt met Marco Borsato, Willem Alexander, Epke Zonderland en Daphne Schippers.

Daarna was het alweer tijd voor de avondafsluiting. Eerst begon de leiding van de dag met het serieuze gedeelte, daarna presenteerden de oudste kampkinderen het journaal. Vervolgens knalde de leiding er nog een liedje doorheen om iedereen te bedanken voor de toffe week! Nu was het weer tijd voor de nachtzoenen, deze waren bij de meiden. Het was een supervette week! Tot volgend jaar!

Groetjes, Kylian, Bjorn en Koen



G-O-E-D-Z-O-O-GOED-ZO-GOED-ZO-GOED-ZO-ZO-M-I-E-T-E-R-S-MIETERS-MIETERS-OOOOH-MASTERLIJK-KAMP-PADADADADA-OOOOH-MASTERLIJK-KAMP-PADADADADA-JE-FIETST-JE-ROT-JE-SLAAPT-HAAST-NIET-JE-STEM-VERROT-HET-HINDERT-NIET-DE-STEMMING-IS-ER-ALTIJD-KIDS-EN-DAS-NIET-VOOR-NIKS!